

69%

ZET HET WIEGJE
NAAST HET
'GROTE BED'

BRON: WIJ.NL



Hmmm, pannenkoeken!

Neefjes Milo (rechts) en Vigo zijn met de hele familie een weekendje weg geweest. Dit was hun eerste uitstapje naar een pannenkoekenrestaurant. Samen hebben zij een peuterpannenkoek gedeeld. Lekker!

Samantha Raals

Toeval ...?

Ik ontving WIJ 4 en knipperde met mijn ogen. Ik lees de brief van Sabrina van Fulpen. Zij is op 11 september bevallen van dochter Sofie. Ik heb ook op 11 september een dochter genaamd Sofie gekregen. En iedereen is ontzettend gek op haar, omdat ze zoveel licht! Net zoals Sabrina vertelt. Leuk hè?

Jeanet Jonker

Forum

DAGGIE86: "Mijn dochter van 7 weken heeft al twee weken last van krampjes. Na 1 week Infacol heeft ze 9 dagen niet gepoept en huilde ze steeds meer. Wie weet raad?"

MEER LEZEN? GA NAAR
WIJ.NL/FORUM



TWEE KEER RAAK!

Op 14 november 2011 was ik uitgerekend van mijn eerste zoon. Die ochtend werd ik wakker met wat kramp, wat al snel erger werd. Een paar uur later is mijn zoon Marnix geboren. Op 27 maart 2014 was ik uitgerekend om te bevallen van mijn tweede zoon. Die ochtend werd ik wakker en voelde niets. Jammer! Maar ... een half uurtje later begon het en binnen een paar uur werd Fabian geboren. Net als zijn grote broer op de uitgerekende datum!

Alexandra de Bakker

COLUMN

Katja



Thuis geboren: Chiara 

De nieuwe bank! Mijn vliezen breken op de nieuwe bank?! Ik hoor het mezelf nog denken, even voordat de persweeën beginnen. Er worden lappen en matjes neergelegd, handdoeken in de aanslag. Een paar tellen later voel ik een plens warm water onder mijn billen en rug. Daar gaat de bank ... Heel veel tijd om er verder over na te denken heb ik niet; de volgende wee komt aanrollen. Als ik deze zoveelste buikkramp heb overleefd en weer bijgepuft ben, denk ik aan een paar uur eerder. Ik trok het niet meer. De weeën waren zo heftig dat ik stantepede naar het ziekenhuis wilde. Ik overleefde door niet stil te staan bij wat er gebeurde en in het moment te leven. Maar toen - ik kon er niks aan doen - dacht ik opeens: spuit mij maar plat! Blijkbaar heeft mijn lichaam zich zo aangepast dat ik bewust niet denk aan wat er kán gebeuren en wat er gaat gebeuren, maar wel basale gedachten over futiliteiten als een goedkoop meubelstuk en legale drugs toelaat. Ongeveer anderhalf uur later is Chiara geboren. Zonder getrek, geknip en geplak. Thuis, op de nieuwe bank. Daar ligt ze: bloot, roze en natuurlijk het mooiste meisje van de wereld. Perfect. Oh, en de nieuwe bank? Die heeft het overleefd. Dankzij de lieve kraamverzorgende, die assisteerde tijdens de bevalling. En ik? Ik ook. Dankzij mijn steun en toeverlaat Sebas. Oké, en natuurlijk ook dankzij mijn vroedvent (ja, ja, vént). En nu hoor ik te schrijven dat ik - zodra ik haar in mijn armen had - de bevalling alweer vergeten was. Maar dan zou ik liegen. Want Ik Doe Dit Nooit Meer!

KATJA (33, FREELANCE JOURNALISTE) WOONT SAMEN MET JEUGDLIEFDE SEBAS. ZE KREGEN SAMEN EEN DOCHTER: CHIARA.